

KALENDERDANS 2018



KASPER RAVNHØJ

MUTE COMP. PHYSICAL THEATRE

THE STRIKE OF NO THOUGHT MUTE COMP PHYSICAL THEATRE. FOTO SØREN MEISNER

Da jeg var lille, fik jeg en dag forklaret, at solen en dag ville brænde ud. Jeg havde i min 80'er barndom gjort mig det klart, at mennesket nok ville dø i en atomkrig, men jeg fandt det bitterligt sørgeligt, at jorden simpelthen i sin form også ville forsvinde.

Og ikke bare det! Vores galakse er i kredsløb om et supermassivt sort hul, universet er som et hajfyldt vand, en Quark soup med aktiv galaktisk nucleus og supernovas. Vi er døende fra det øjeblik, vi bliver født. Her langt fra Boomerang-tågen vil vi en dag forsvinde i jern og hydrogen for altid, og alting ender, og universet er uendeligt, og vi er så latterligt åndsvagt små. Og derfor finder jeg det dybt fascinerende, at vi kan regne sammen og tælle og placere os midt i vores solsystems konspiration.

Som den amerikanske filosof Allan Watts engang sagde, så er vi måske de eneste vidner, hvorigennem universet bliver bevidst om sin egen storslåethed.

Jeg ønsker derfor at råbe fra mit lille hjørne af uendeligheden, fra min egen dødelighed og på vegne af alle os, der venter på altings ende og på, at solen brænder ud:
At vi forstår det hele!!! At vi kan læse fremtiden. At vi forstår tyngdekraften, de ca. 5 procent af kræfterne i kosmos, som stadig holder os sammen.

Så hvis universet virkelig lytter til mig, vil jeg bruge tid på et værk, som er et fysisk forsøg på at forklare universet de fysiske love om Entropi, Energi og Tyngdekraften!

JUNI

FR	LØ	SØ	MA	TI	ON	TO	FR	LØ	SØ	MA	TI	ON	TO	FR	LØ	SØ	MA	TI	ON	TO	FR	LØ	SØ	MA	TI	ON	TO	FR	LØ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30